



**Η Δράμα στην Καλλικρατική Περιφέρεια  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης**  
Ο δρόμος προς τις ίσες ευκαιρίες και την ανάπτυξη

Εισηγήσεις Ενότητας «Πρόνοια - Κοινωνία»



Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια για  
μείωση των εξαρτήσεων – Νέα δομή στην Π.Ε.

Δράμας το Κέντρο Πρόληψης «Η Δράση»

Κώστας Μιχαηλίδης

Πρόεδρος Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Η Δράση»



## **Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια για μείωση των εξαρτήσεων – Νέα δομή στην Π.Ε. Δράμας το Κέντρο Πρόληψης «Η Δράση»**

Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την υπογραφή της ενιαίας σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών. Στην ετήσια έκθεση του για το 2011 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας στην παρουσίαση των ετήσιων εκτιμήσεων για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη φαίνεται καθαρά η εντυπωσιακή εξέλιξη του φαινομένου των ναρκωτικών στη διάρκεια αυτής της πεντηκονταετίας.

Τα πολυσύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα στην Ευρώπη αναφορικά με τα ναρκωτικά διαμορφώνονται από πλήθος παραγόντων και δεν γνωρίζουν ούτε κοινωνικά ούτε γεωγραφικά όρια. Οι οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας πολλές ευρωπαϊκές χώρες εντάσσονται επίσης στο ευρύτερο πλαίσιο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, εφόσον ήδη γίνονται αισθητές οι επιπτώσεις τους καθώς δυσχεραίνεται ολοένα και περισσότερο η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η πρόοδος της πληροφορικής έχει μεταμορφώσει σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής και, όπως είναι φυσικό, έχει συνέπειες και στο φαινόμενο των ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, δεν επέφερε αλλαγές μόνο στον τρόπο διακίνησης και πώλησης των ναρκωτικών, αλλά δημιούργησε και νέες δυνατότητες πρόληψης και θεραπείας.

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε έρχεται ολοένα και πιο κοντά, γεγονός το οποίο εκμεταλλεύεται το οργανωμένο έγκλημα, για το οποίο τα ναρκωτικά δεν είναι παρά ένα ακόμη λαθραίο εμπόρευμα μεταξύ άλλων. Ως προς το θέμα της λαθραίας διακίνησης είναι επίσης σημαντικό να υιοθετούμε μια παγκόσμια προσέγγιση, δεδομένου ότι οι συνέπειες της χρήσης ναρκωτικών δεν περιορίζονται εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Για παράδειγμα, οι προσπάθειες της ΕΕ να στηρίξει την κοινωνική ανάπτυξη των γειτονικών της χωρών κινδυνεύουν να αποτύχουν εξαιτίας των αλλαγών των οδών διακίνησης των ναρκωτικών, που υπονομεύουν την ανάπτυξη των εύθραυστων δημοκρατικών θεσμών και τροφοδοτούν τη διαφθορά.

### **Η κατάσταση των ναρκωτικών στις πραγματικές της διαστάσεις**

Η φετινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας βρίθει αντιθέσεων, από πολλές απόψεις.

Από τη μία, η χρήση ναρκωτικών φαίνεται να παραμένει σχετικά σταθερή στην Ευρώπη. Τα συνολικά ποσοστά επικράτησης παραμένουν υψηλά βάσει των έως σήμερα δεδομένων, πλην όμως δεν αυξάνονται και, μάλιστα, σε κάποια σημαντικά πεδία όπως η χρήση κάνναβης από νέους, παρατηρούνται ενθαρρυντικές ενδείξεις. Από την άλλη, ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις



όσον αφορά τις εξελίξεις στην αγορά συνθετικών ναρκωτικών και γενικότερα τη χρήση ενός ευρύτερου φάσματος ουσιών από τους χρήστες. Η πολλαπλή χρήση ουσιών, μεταξύ άλλων ο συνδυασμός παράνομων ουσιών και αλκοόλ ή, ενίοτε, φαρμάκων και μη ελεγχόμενων ουσιών, έχει πλέον καταστεί το κυρίαρχο πρότυπο χρήσης ουσιών στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προκλήσεις τόσο σε επίπεδο πολιτικής για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη όσο και σε επίπεδο τρόπων αντιμετώπισης

### **Επανεξέταση του ευρωπαϊκού μοντέλου**

Η Ευρώπη, συγκρινόμενη με άλλες περιοχές του κόσμου, διαθέτει μια αρκούντως αναπτυγμένη, ώριμη και σχετικά αποτελεσματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της χρήσης παράνομων ουσιών. Τα περισσότερα κράτη μέλη διαθέτουν πλέον σχετικά συνεκτικές και επαρκώς αναπτυγμένες στρατηγικές για τα ναρκωτικά οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, απηχούν ένα κοινό μοντέλο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιτυγχάνει μια ρεαλιστική ισορροπία μεταξύ των στόχων που σχετίζονται με τη μείωση της προσφοράς και των στόχων που σχετίζονται με τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας των πολιτών.

### **Με μια ματιά — Εκτιμήσεις της χρήσης ναρκωτικών στην Ευρώπη**

Οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται εδώ αφορούν τον ενήλικο πληθυσμό (15–64 ετών) και βασίζονται στα πλέον πρόσφατα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας (από έρευνες που διεξήχθησαν μεταξύ 2001 και 2009/10, κυρίως από το 2004 έως το 2008).

#### **Κάνναβη**

Επικράτηση της χρήσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής: περίπου 78 εκατομμύρια (23,2 % των ευρωπαίων ενηλίκων).

#### **Κοκαΐνη**

Επικράτηση της χρήσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής: περίπου 14,5 εκατομμύρια (4,3 % των ευρωπαίων ενηλίκων).

#### **Έκσταση**

Επικράτηση της χρήσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής: περίπου 11 εκατομμύρια (3,2 % των ευρωπαίων ενηλίκων)

#### **Αμφεταμίνες**

Επικράτηση της χρήσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής: περίπου 12,5 εκατομμύρια (3,8 % των ευρωπαίων ενηλίκων)

#### **Οπιοειδή**

Προβληματικοί χρήστες οπιοειδών: υπολογίζονται από 1,3 έως 1,4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι



### **Κάνναβη: πολιτικά διλήμματα**

Η κάνναβη παραμένει η ευρύτερα διαδεδομένη παράνομη ουσία στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα και μάλιστα είναι η ουσία για την οποία παρατηρείται η μεγαλύτερη διάσταση απόψεων στις δημοσκοπήσεις. Μια γενική παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει είναι ότι, την τελευταία δεκαετία, οι πολιτικές των ευρωπαϊκών χωρών για την κάνναβη τείνουν να προσανατολίζονται στις προσπάθειες των δικωτικών αρχών προς αδικήματα που συνδέονται με τη διακίνηση και την προμήθεια και όχι με τη χρήση της ουσίας. Αυτό γίνεται, μεταξύ άλλων, για να αποφεύγονται οι πιθανές συνέπειες από την επαφή μεγάλου αριθμού νέων με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, ιδίως όσων κάνουν πειραματική χρήση κάνναβης. Παρά ταύτα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των αδικημάτων που συνδέονται με χρήση κάνναβης συνεχίζει να αυξάνεται στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή που η επικράτηση της χρήσης κάνναβης παραμένει σταθερή ή και μειώνεται. Αυτό καταδεικνύει μάλλον δυσαρμονία μεταξύ πολιτικών στόχων και πράξης.

### **Εγχώρια παραγωγή κάνναβης: ένα διογκούμενο πρόβλημα**

Η φυτική κάνναβη που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται κυρίως από γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και, σε μικρότερο βαθμό, από κάποιες αφρικανικές και ασιατικές χώρες. Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ αναφέρουν πλέον εγχώρια καλλιέργεια κάνναβης, φαινόμενο που μοιάζει να λαμβάνει διαστάσεις. Ενδεικτική είναι και η ύπαρξη εξειδικευμένων καταστημάτων πώλησης εξοπλισμού για την καλλιέργεια κάνναβης.

### **Ύφεση: ο αντίκτυπος στις παρεμβάσεις στο πεδίο των ναρκωτικών**

Η δημοσιονομική λιτότητα φαίνεται ότι πλήττει με διαφορετικό τρόπο τους διάφορους τομείς της πολιτικής για τα ναρκωτικά. Όσον αφορά τις χαρακτηρισμένες δαπάνες, οι τομείς που επλήγησαν περισσότερο ήταν η έρευνα, η πρόληψη, η κοινωνική επανένταξη και οι οργανωτικές δράσεις. Οι περισσότερες χώρες μοιάζει να προτίμησαν να μην περικόψουν τον προϋπολογισμό τους για τη θεραπεία, αν και κάποιες χώρες ανέφεραν αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ή περικοπές στην παρεχόμενη θεραπεία.

### **Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη**

#### **Πρόληψη**

Η πρόληψη των ναρκωτικών διακρίνεται σε διάφορα επίπεδα ή στρατηγικές, από την καθολική πρόληψη που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας (περιβαλλοντική πρόληψη) μέχρι την πρόληψη που επικεντρώνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου (ενδεδειγμένη πρόληψη). Οι περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης επικεντρώνονται στη χρήση ουσιών εν γένει. Μικρός είναι ο αριθμός των προγραμμάτων που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες ουσίες, όπως το αλκοόλ, ο καπνός ή η κάνναβη.



### **Περιβαλλοντικές στρατηγικές**

Οι περιβαλλοντικές στρατηγικές πρόληψης έχουν ως στόχο να μεταβάλουν το άμεσο πολιτισμικό, κοινωνικό, υλικό και οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου τα άτομα λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη χρήση ουσιών. Οι περιβαλλοντικές στρατηγικές συνήθως περιλαμβάνουν μέτρα όπως η απαγόρευση του καπνίσματος, οι πολιτικές τιμολόγησης των οίνοπνευματωδών και η προαγωγή της υγείας στο σχολείο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μέτρα περιβαλλοντικής πρόληψης σε επίπεδο κοινωνίας, τα οποία αποσκοπούν στη μεταβολή του κοινωνικού κλίματος στη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα, είναι αποτελεσματικά και επιφέρουν αλλαγή των κανονιστικών αντιλήψεων και, συνεπώς, της χρήσης ουσιών (Fletcher κ.ά., 2008).

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αυξάνεται ο αριθμός των σχολείων που εφαρμόζουν πολιτικές για τις εξαρτησιογόνες ουσίες ενώ πάνω από το ένα τρίτο των χωρών αναφέρουν ότι η πρόληψη της χρήσης ουσιών είναι ενσωματωμένη στη διδακτέα ύλη, μέσω π.χ. των προγραμμάτων «αγωγής υγείας» ή «αγωγής του πολίτη».

### **Καθολική πρόληψη**

Οι καθολικές παρεμβάσεις πρόληψης στην οικογένεια έχουν κυρίως τη μορφή απλών παρεμβάσεων χαμηλού κόστους, όπως διαλέξεις για τους γονείς ή διανομή φυλλαδίων και ενημερωτικού υλικού. Οι πιο σύνθετες παρεμβάσεις, όπως οι ομάδες γονέων (Γερμανία, Ιρλανδία), η κατάρτιση σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες (Ελλάδα, Πορτογαλία) ή τα βασισμένα σε χειρίδιο προγράμματα για γονείς (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) σπάνια αναφέρονται.

### **Επικεντρωμένη πρόληψη**

Οι κοινότητες τα μέλη των οποίων, λόγω έλλειψης κοινωνικών δεσμών και πόρων, ενδέχεται να είναι πιο επιρρεπή στη χρήση ουσιών ή στην εξάρτηση. Η επικεντρωμένη πρόληψη περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες, οικογένειες μεγαλύτερη αύξηση αναφέρεται στις παρεμβάσεις για μαθητές με ακαδημαϊκά ή κοινωνικά προβλήματα και στις παρεμβάσεις για νεαρούς παραβάτες του νόμου περί ναρκωτικών.

### **Χρήση κάνναβης μεταξύ μαθητών**

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ESPAD του 2007 και των πανεθνικών ερευνών στον μαθητικό πληθυσμό το 2009–2010, τα υψηλότερα ποσοστά επικράτησης της χρήσης κάνναβης σε όλη τη διάρκεια της ζωής σε μαθητές ηλικίας 15–16 ετών καταγράφονται στην Τσεχική Δημοκρατία (45 %). Τα χαμηλότερα ποσοστά (κάτω του 10 %) αναφέρονται σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία.



## **Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ**

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών, είναι ένα επιτακτικό ζήτημα που απασχολεί την οργανωμένη κοινωνία και τους φορείς της, αφορά όλους μας και πριν από όλους αφορά τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα θέμα που προβληματίζει κάθε συνειδητό πολίτη που οραματίζεται και διεκδικεί μια κοινωνία ευνομούμενη, με υψηλή ποιότητα ζωής. Ένα θέμα, που θέτει προ των ευθυνών της την Τ.Α. ώστε να αναπτύξει νέες δομές κοινωνικής παρέμβασης και να αναλάβει πρωτοβουλίες ενίσχυσης των πολιτικών προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Σήμερα - στο πλαίσιο της διημερίδας που διοργανώνει η Π. Ε Δράμας – έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για το ρόλο της Τ.Α στην αντιμετώπιση της χρήσης εθιστικών ουσιών και για την ουσιαστική δουλειά που γίνεται από τα Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν με την συνεργασία και την εποπτεία του Εθνικού φορέα, του ΟΚΑΝΑ.

Τα τελευταία χρόνια παγιώνεται η αντίληψη ότι η Αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί φορείς οφείλουν να αναλάβουν όλο και περισσότερο ενεργό ρόλο στη υπόθεση που αφορά στην διασφάλιση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Ο κυρίαρχος ρόλος των τοπικών φορέων επιβάλλεται αφού η δεδομένη διαχρονική αδυναμία της κεντρικής εξουσίας να παρέχει αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας δημιουργεί ελλείμματα σε αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Η στοιχειοθέτηση για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια άσκησης πολιτικών πρόληψης αφορά στις αρχές της εγγύτητας της αποκέντρωσης και στο γεγονός ότι η Τ.Α έχει άμεση επαφή με τους πολίτες και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος δέκτης καθημερινών προβλημάτων οποιασδήποτε μορφής. Επίσης το γεγονός ότι η Τ.Α. έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ευέλικτες δομές που να προσανατολίζονται στις ανάγκες των πολιτών της και να προσφέρουν επίκαιρες υπηρεσίες Η Τ.Α. τελικά έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να συσπειρώσει και να κινητοποιήσει και άλλους τοπικούς φορείς – είτε πρόκειται για ομάδες εθελοντών είτε για επιστημονικούς φορείς – μέσα από την προσωπική σχέση και συνεργασία και τα Κέντρα Πρόληψης είναι απόδειξη αυτής της ικανότητας.

Τα 72 Κέντρα Πρόληψης σε όλη την χώρα αποτελούν το πρότυπο συνεργασίας ενός εθνικού φορέα, δηλαδή του ΟΚΑΝΑ, και της αυτοδιοίκησης με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας-επιστημονικοί σύλλογοι, εκκλησία, εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εργοδοτών, εθελοντικές οργανώσεις και πολλοί άλλοι τοπικοί φορείς.

Οι φορείς που συμμετέχουν ενημερώνονται τακτικά για τις προβλεπόμενες δράσεις, ενώ έχουν ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να έχουν απολογιστικά στοιχεία για κάθε δράση και χρονικό διάστημα. Σημαντική είναι επίσης η έμφαση που δίνεται στην υπόθεση της πρόληψης μέσα από τη δημιουργία ξεχωριστών υπηρεσιών που αφιερώνονται στην προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο



της Τ.Α. Βέβαια η Τ.Α μέσα από τη θεσμοθετημένη λειτουργία της, συμβάλει ήδη στη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών από τους νέους, με πολλούς και ποικίλους τρόπους.

- Η βελτίωση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά και οι νέοι, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής και της υγείας τους.
- Διασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για υψηλού επιπέδου μόρφωση και παιδεία, που αναμφισβήτητα λειτουργούν ως παράγοντες προστασίας ως προς τη χρήση ναρκωτικών και άλλων παραβατικών συμπεριφορών.
- Η προσφορά προγραμμάτων αθλητισμού δίνει την ευκαιρία στους νέους, να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους και τους δίνει θετικά πρότυπα ζωής, αποτρέποντάς τους από αυτοκαταστροφικές αναζητήσεις.
- Συνεισφέροντας στην παιδεία και επιμόρφωση των νέων μέσα από προγράμματα που αφορούν στη σύγχρονη τεχνολογία, αυξάνει τις πιθανότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης και το βαθμό ικανοποίησής τους από τη ζωή.
- Τα πολιτιστικά προγράμματα και εκδηλώσεις καλλιεργούν το πνεύμα και την ψυχή τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να βιώσουν ότι δεν είναι επιλογή οι ουσίες για να συγκινηθούν ή να διασκεδάσουν.

Με τη δημιουργία των Κέντρων Πρόληψης, που αποκλειστική τους ενασχόληση είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και τα προγράμματα αγωγής υγείας για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, συμπληρώνονται όλα τα παραπάνω, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και στην προσπάθεια να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα προστατέψουν τους νέους από το καταστροφικό μονοπάτι των ναρκωτικών.

Παρά την κοινή αποδοχή τελικά ότι είναι καλύτερο να προλαβαίνει κανείς παρά να θεραπεύει, γενικά η πρόληψη εύκολα παραμελείται ως προσέγγιση. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στοιχείο σχεδόν της «φύσης» μας ή καλύτερα να πούμε της έλλειψης της κουλτούρας μας, της κατάλληλης παιδείας μας. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με ένα πρόβλημα όταν ήδη έχει εκδηλωθεί και λιγότερα συχνά με την πρόληψή του. Σε ότι αφορά τη χρήση ναρκωτικών αυτό που γενικά διαπιστώνουμε είναι, ότι εξαιτίας των πολλών περιστατικών χρήσης και εξάρτησης που παρατηρούνται ήδη και στη χώρα μας, το επίκεντρο της συζήτησης συχνότερα στρέφεται στη θεραπεία της τοξικοεξάρτησης και λιγότερα συχνά στην πρόληψη.

Τα Κέντρα Πρόληψης, τα οποία διαφοροποιούνται ως δομές από τα προγράμματα θεραπείας και έχουν ιδιαίτερα διακριτά όρια ως προς τη διαφορετική δράση τους, προστατεύουν την υπόθεση της πρόληψης από τον κίνδυνο να παραμεληθεί και να αποτελέσει δευτερεύουσα προτεραιότητα.

Τα Κέντρα Πρόληψης με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εσωτερικών (μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων) προσφέρουν με ελάχιστο οικονομικό κόστος πρωτοπόρες υπηρεσίες που έχουν αναγνωρισθεί τόσο πανευρωπαϊκά μέσα από τις ειδικές αναφορές στις ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία όσο και από τα μέλη των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιούνται.



Σημειώνεται ότι το πλούσιο έργο τους αξιολογείται σε εξαμηνιαία βάση από τον ΟΚΑΝΑ και επίσης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΙΝ) και το EMCDDA: Το έργο αυτό, μάλιστα, επιτελείται σε συνθήκες υποχρηματοδότησης (τα τελευταία 6 χρόνια τα Κέντρα Πρόληψης τροφοδοτούνται με λιγότερο από το 50% της προβλεπόμενης χρηματοδότησης) και υποστελέχωσης (σήμερα εργάζονται στα Κέντρα Πρόληψης περίπου 400 εργαζόμενοι, ώστε η αναλογία εργαζομένων προς τον πληθυσμό ανέρχεται στο 1/25.000).

Στην Δράμα και μόλις το 2010 με απόφαση της τότε Υφυπουργού Υγείας κας Γεννηματά για ίδρυση Κέντρου Πρόληψης Ναρκωτικών [Κ.Π.Ν] ενταγμένο στο δίκτυο ΟΚΑΝΑ ξεκίνησε μία προσπάθεια ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό ένα απαράδεκτο δομικό έλλειμμα στον αγώνα κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και ειδικότερα στον τομέα που αφορά στην πρόληψη μέσω της στοχευμένης ενημέρωσης. Σήμερα στην χώρα λειτουργούν 72 ΚΠΝ τα οποία αποτελούν την αιχμή του δόρατος στον αγώνα της πρόληψης που είναι και η προτεραιότητα στην μάχη κατά των ναρκωτικών. Καλύπτουν όλη την Ελλάδα γεωγραφικά ΠΛΗΝ δυο [2] νομών από τους οποίους ο ένας είναι της Δράμας. Αυτή η θλιβερή πρωτιά που διαπομπεύτηκε στην Ελληνική Βουλή το 2008 ως παράδειγμα προς αποφυγή για την Αυτοδιοίκηση, αποτελεί πλέον δυσάρεστο παρελθόν μετά την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης για την ίδρυση και στον τόπο μας Κέντρου Πρόληψης Ναρκωτικών και μετά τις πρωτοβουλίες της Π.Ε Δράμας να ενεργοποιήσει ένα ανενεργό και ανεπίκαιρο λόγω Καλλικράτη ιδρυτικό καταστατικό.

Στο κάλεσμα για την ίδρυση της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ την οποία ονομάσαμε **ΔΡΑΣΗ** -τίτλος που έχει αναφορά στην Δράμα- ώστε οι συμβαλλόμενοι να είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί της τοπικής κοινωνίας και όσο το δυνατόν περισσότεροι υπήρξε ανταπόκριση η οποία πραγματικά αναδεικνύει το μέγεθος της ευθύνης για την νέα αυτή δομή που έλλειπε από τον τόπο μας. Στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Η «**ΔΡΑΣΗ**» συμμετέχουν μέχρι σήμερα 14 φορείς στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

1. Η Ιερά Μητρόπολη Δράμας
2. Η Περιφέρεια ΑΜΘ
3. Ο Δήμος Δράμας
4. Ο Δήμος Προσοτσάνης
5. Ο Δήμος Δοξάτου
6. Ο Δήμος Νευροκοπίου
7. Ο Δήμος Παρανεστίου
8. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας
9. Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
10. Ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας
11. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δράμας
12. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Δράμας
13. Η ΕΛΜΕ Δράμας
14. Το Επιμελητήριο Δράμας





Οι φορείς αυτοί καλούνται να συνεργαστούν και να στηρίξουν τις προσπάθειες της «ΔΡΑΣΗΣ» προκειμένου να καλύψουν μια περιοχή που συμπεριλαμβάνει 5 καλλικρατικούς Δήμους και έναν πληθυσμό 100.000 συμπολιτών μας. Προκειμένου να ανταποκριθεί το Κέντρο Πρόληψης σε ένα τόσο μεγάλο έργο, χρειάζεται τη στενή συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή όλων των φορέων του. Συνεργασία ουσιαστική που θα καθορίσει τις ανάγκες και τις στρατηγικές που θα αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή. Συνεργασία που απαιτεί ανάληψη πολιτικής ευθύνης απέναντι στο πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών και υπέρβαση των παραδοσιακών αρμοδιοτήτων της Τ.Α.

Η αποφασιστικότητα των μελών της Γ.Σ και του Δ.Σ της ΔΡΑΣΗΣ να επισπεύσει τις διαδικασίες καταδεικνύει με έναν σαφέστατο τρόπο την θέληση όλων για την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών στελέχωσης της νέας αυτής δομής ώστε την νέα χρονιά η Δράση να έχει την δική της επιστημονική δομή που θα παρεμβαίνει στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων και ειδικότερα στην μάχη που δίνεται κατά της μάστιγας των ναρκωτικών. Γιατί - και κλείνοντας εδώ την εισήγηση μου με δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας:

*«Το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως το πρόβλημα του διπλανού. Οι εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει, και συνομολογούνται από την αλματώδη αύξηση των θανάτων, την αύξηση του αριθμού των χρηστών, τη ραγδαία εξάπλωση των ναρκωτικών στα σχολεία, είναι μία μόνο πτυχή του φαινομένου. Η άλλη, είναι η τραγικότητα που βιώνουν, νέοι κυρίως, άνθρωποι, που στέκονται ανήμποροι, μπροστά στα αδιέξοδα -κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, ηθικά- της πραγματικότητας μας. Αυτή που γεννάει τα αίτια του εφιάλτη των ναρκωτικών. Είναι καιρός να δώσουμε ένα τέλος στη φρίκη των ναρκωτικών. Με σφαιρική πολυδιάστατη προσέγγιση, τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Με συντονισμό Πολιτείας και Πολιτών σε ενέργειες που θα στοχεύουν στη λήψη ουσιαστικών μέτρων και όχι ημιμέτρων. Προβάλλοντας ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, με προσανατολισμό σε συλλογικές αξίες και βάση τον ανθρωπισμό».*

### **Κώστας Μιχαηλίδης**

Πρόεδρος Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Η Δράση»